

## Pieter Uittenbogaard: Een Nederlander over Detroit

door Trui Moerkerke

*Op een warme augustusdag zit Pieter Uittenbogaard (39, leraar economie uit Delft) in de hippe Corktown koffiebar Detroit Institute of Bagels de drukproeven door te nemen van zijn vuistdikke boek over de geschiedenis van Detroit. Hij draagt een T-shirt van de Detroit Pistons en op zijn laptop kan je niet naast de sticker kijken met 313 op, de area code van deze stad. "Detroit, Ontwaken uit de Amerikaanse nachtmerrie" verschijnt in november.*

**D**ie ochtend is het in Detroit 'all over the news': Aretha Franklin ligt op sterven. "Dat heb je natuurlijk als je over een actueel thema schrijft. Het nieuws over Franklin verwerk ik niet meer in het boek, dat Ford net het treinstation heeft gekocht, dat staat er wel in. Het boek is klaar, maar de stad blijft verder ontwikkelen."

Pieter Uittenbogaard heeft zich helemaal ondergedompeld om "Detroit, Ontwaken uit de Amerikaanse nachtmerrie", het eerste Nederlandstalige non-fictie werk over Detroit, te kunnen schrijven. Sinds 2014 heeft hij de stad 7 keer bezocht, zomer en winter, tientallen mensen ontmoet, honderd boeken gelezen, duizend artikels. Hij heeft abonnementen op de Detroit Free Press, The Detroit News en volgt de stad online. "Ik denk dat het boek goed gedocumenteerd is", zegt hij droogweg.

De auteur start bij het begin, namelijk de stichting van Detroit door de Franse legerofficier Cadillac in 1701, tot in de 20e eeuw, toen Detroit, met een figuur als Henry Ford, uitgroeide tot de wereldhoofdstad van de automobiel. De Motor City werd halfweg vorige eeuw één van de welvarendste steden van de US, maar donderde vervolgens compleet van dat voetstuk: raciale spanning, white flight, drugscriminaliteit en de kredietcrisis die in 2008 de stad helemaal de dieperik introk. In het boek is ook heel veel aandacht voor het faillissement in 2013 en de afhandeling daarvan.

*Hoe komt een Nederlander ertoe zo extensief over de geschiedenis van Detroit te schrijven?*

Al sinds mijn jeugd ben ik geïnteresseerd in de States. Ik was een basketballer en ben nog steeds een liefhebber van basketbal. Ik ben ook een fan van hip hop. Uit Amerika komt zoveel op sportief en cultureel vlak. Ik kom hier graag en vaak, ik vind het een fascinerend land. Tegelijk bedreigend ook, de ongelijkheid is zo groot...

De aanleiding om het over Detroit te hebben was het faillissement van de stad. In Nederland stonden een paar kleine berichten in de krant. Dat vond ik vreemd. We spreken over het grootste bankroet ooit van een overheid in Amerika. Toen er nog een paar columns



**Pieter Uittenbogaard, auteur van Detroit, Ontwaken Uit De Amerikaanse Nachtmerrie.**

verschenen waarin de problematiek van Detroit er met de haren werd bijgesleept, dacht ik, er valt zoveel meer over te vertellen. Motown, de autoindustrie, Eminem, de Detroit Pistons,.. Ik vond ook geen Ned-

erlandstalige non-fictie over Detroit. Toen heb ik de knoop doorgehakt: ik ga erover schrijven.

Ik heb rechten en economie gestudeerd en dat faillissementsproces intrigeerde mij, ik ben naar een paar rechtbankzittingen geweest. Zeer interessant, daar heb ik heel wat pagina's aan gewijd in het boek.

*Zie je het goed komen met Detroit?*

Elke keer ik naar hier kom, zie ik stukken van de stad verbeteren, ook de zogenaamde 'slechtere' wijken. Maar in downtown, midtown, Corktown gaat het nu zo snel vooruit... De grote ongelijkheid is er nog steeds, maar ze is minder zichtbaar. Ik begrijp de onvrede die de gentrificatie bij zwarte Detroiters oproept. Maar je moet het de burgemeester ook nageven: hij heeft geëist dat er in nieuwe projecten ruimte is voor mensen met een laag inkomen. En zonder de investeringen van een

paar miljardairs was Detroit er nog slechter aan toe.

Detroit wordt nooit meer zoals het was. Van 1,8 miljoen naar 700.000 inwoners... Het wordt een andere stad. De belangrijkste uitdaging zal zijn om de voorspoed van de succesvolle wijken te laten overvloeien naar moeilijke buurten. Ik denk wel dat het steeds beter zal gaan met Detroit. Ik wilde het boek toch op een positieve noot eindigen en er is veel vooruitgang, maar er is nog werk aan de winkel. Volgens mij zijn de grootste uitdagingen het niveau van de scholen en het wapengeweld in bepaalde wijken.

*Je bent de afgelopen jaren mentaal altijd in Detroit geweest. Zou je hier willen wonen?*

Ik ben Nederland en onze verzorgingsstaat steeds meer gaan waarderen. In Amerika heerst sociaal darwinisme: als het goed gaat, prima, gaat het slecht: zoek het zelf maar uit. Dat is nergens zo duidelijk als in Detroit.

*Het boek kan vanaf vrijdag 2 november besteld worden via [www.detroitboek.nl](http://www.detroitboek.nl) [www.bol.com](http://www.bol.com)*